

Yeryuvarı ve İnsan

Yerbilimleri, yeni fakat hızla gelişen ve tüm bilim dallarıyla uzak-yakın yoğun ilgisi, ilişkisi olan bir konu. İnsanın insanla olan çelişkisinin yok edildiği bir toplum düzeninde ana çelişki insanın doğa ile olan çelişkisi olacak. Bu çelişki günümüzde de yerbilimciler üzerinde ağırlığını hissettiriyor. Bu konuda yerbilimcilere düşen ağır bir görev daha var. Bazı yenilenebilir enerji kaynakları dışında yeraltı kaynaklarımızın büyük bir çoğunluğu hatta tümü yenilenebilir zenginliklerimiz. Bunları arayan, bulan ve insanlığın hizmetine sunan disiplinlerin başında yerbilimleri gelmektedir. Yeraltı kaynaklarının emperyalist amaçlar için savurganca ve sorumsuzca kullanılması en çok yerbilimcileri kaygılandırmalıdır. Doğal kaynaklar, insanlığın geleceği de göz önünde tutulmak koşuluyla günümüzde de insanlığın yararına en olumlu ve tutumlu şekilde kullanılmalıdır.

Günümüzde bilim ve politika tartışmalarının yaygın olduğu bir gerçek. Ancak bilime yön verecek olan politika olduğu gibi; insanlığın yararına kazanımlar sağlanması gereken politikanın da bilimce desteklenmeden başarıya ulaşması hayalciliktir. Bu ikisi arasında kopmaz bir diyalektik bağ hatta bütünlük vardır. Kaldığı politika da bir bilimin ışığında doğru yolu bulmuştur. Sosyal politik ve ekonomik alanda nasıl geçmişten ders alarak, iyi kavrayarak ve anlayarak gelecek için somut, doğru adımlar atıldıysa ve atılmaktaysa; teknik konularda da aynı yöntem geçerlidir. Yenilenemez kaynaklar olan yeraltı zenginlikleri emperyalist sistemin en gözde hedefi olmuştur günümüze değin. Yerbilimleri alanında da geçmişi, gelişmeyi öğrenmek, kavramak ve o günlerin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik koşulları ile sağlam bağlar kurmak gerekmektedir. Yeryuvarı ve İnsan Dergisi bu boşluğu doldurmak amacıyla "Yerbilimlerinde Ustalar", "Türkiye'de yayınlanan ilk yerbilim kitapları", "Türkiye'de yerbilimlerinin gelişmesi", "Türkiye'de çalışmış ilk yerbilimciler" ve "Öteki Ülkelerde yerbilimleri" gibi konuları yayınlamış ve yayınlayacaktır. Ancak bilimin evrenselliğine karşın ülkemizde politik duvarların yıkılamamış olması Sosyalist ülkelerdeki çalışmalar ve gelişmeler konusundaki bilgilenmemizi kısıtlamaktadır. Bu engeli aşmak ta önümüzdeki sorunlardan biri. Bu ülkelerin kendi yayınlarından yapılacak çevirileri yayınlamak aşamasında Türkiye Jeoloji Kurumu.

Yurdumuzda ve Dünya'da ulusal-uluslararası kongre, panel, simpozyum, kollokya ve konferanslar yapılmaktadır. Bunlar sosyal, ekonomik politik, teknik ve bilimsel içerikli olmakta ve somut sorunlar sergilenmekte, onarıcı öneriler sunulmaktadır. Bu tür toplantılar bir patlama niteliği kazanmıştır. Umarız bunların topluma yansması, benimsenmesi ve yaşama geçirilmesi için uzun zaman geçmez. Yoksa, bu tür toplantılar birer dertleşme ve entellektüel tatmin aracı olmaktan ileri gitmez ve giderek kanıksanır. Ülkemizdeki ulusal toplantılara katılım eskiye göre oldukça yaygınlaştı. Ancak son yıllarda ülkemizde yapılan uluslararası nitelikteki toplantılara katılımlar henüz yaygınlaşamadı. Bu konuda yaşanan bazı tehlikelere geçmiş Yeryuvarı ve İnsan sayılarında ve TUYTEK Bültenlerinde elden geldiğince değinildi. Dış Ülkelerde yapılan uluslararası nitelikteki kongre vb. toplantılara ise katılım çok az, hatta bazılarında hiç katılım olmadı. Bu konudaki boşluklar da gerek haber olarak gerek ilginç görülenlerin çevirilerini yayımlayarak doldurulmaya çalışılıyor. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin de kendi aralarında düzenledikleri uluslararası toplantı ve geziler de sevindirici gelişmelerden biri. Burada özen gösterilmesi gereken konu, ulusal onuru koruyan fakat şovence olmayan ilişkiler içinde olmak ve ilişkilerde daima karşılıklı yarar ilkesini korumak.

Tüm yayımlanan ve yayımlanacak olan bu tür yazılar bazı olguları dayatmak veya benimsetmek amacını taşımıyor. Konular yoruma ve tartışmaya açık. Bunların özgür bir ortamda tartışılması gerek.